



# NIEUWSBRIEF

**Parochie Sint Jan de Doper**

JAARGANG 4 | NUMMER 5 | DECEMBER 2023

PASTOOR  
JOCHEM  
VAN VELTHOVEN  
BENOEMD TOT  
ADMINISTRATOR

---

VRAGEN OVER  
DE TOEKOMST  
VAN DE  
PAROCHIE

---

EERSTE HEILIGE  
COMMUNIE  
EN  
H. VORMSEL



*Foto Max van Dijk*

## PASTORAAL TEAM

06 - 83 40 97 87

NOODNUMMER PASTORAAL TEAM

[www.sint-jan-de-doper.nl](http://www.sint-jan-de-doper.nl)



pastoor J. van Velthoven

- Parochie administrator



diaken G. Fennema

- ☎ 06-30948209
- @ [diaken.fennema@sint-jan-de-doper.nl](mailto:diaken.fennema@sint-jan-de-doper.nl)
- Communicatie en roosters voor de vieringen



diaken S. Lange

- ☎ 06-25338903
- @ [diaken.lange@sint-jan-de-doper.nl](mailto:diaken.lange@sint-jan-de-doper.nl)
- Caritas en Diaconie



pastoraal werkster P. Vermeulen-Dekker

- ☎ 06-51958259
- @ [pastoraalwerkster.vermeulen@sint-jan-de-doper.nl](mailto:pastoraalwerkster.vermeulen@sint-jan-de-doper.nl)
- Gezin en Geloof



Wilt u iemand van het pastoraal team mailen of bellen dan vindt u hierboven de contactgegevens.

- De Nieuwsbrief van Parochie Sint Jan de Doper verschijnt 4 keer per jaar in een oplage van 10.000
- @ [redactie@sint-jan-de-doper.nl](mailto:redactie@sint-jan-de-doper.nl)

# VOORWOORD

Buiten striemt de regen tegen de ruiten. Hoe anders was dat ten tijde van onze vorige editie. In september was het nog volop zomer. Het weer is niet het enige dat veranderd is. In onze parochie hebben zich in de afgelopen drie maanden meerdere veranderingen voorgedaan. Veranderingen die de organisatie in onze parochie/kernen beïnvloeden.

De vorige editie stond voornamelijk in het teken van het jubileum en afscheid van pastoor Demmers. In de weekbladen is verslag gedaan van de mooie viering van 24 september in de parochiekerk van Alphen. Tijdens de aansluitende, drukbezochte receptie in CC Den Heuvel heeft pastoor Demmers persoonlijk, geroerd door zoveel dankbaarheid van velen, afscheid genomen.

In deze Nieuwsbrief stelt pastoor Jochem van Velthoven zich voor. Hij is benoemd als parochie administrator voor onze parochie. En natuurlijk besteden we in dit nummer, de laatste van dit kalenderjaar, aandacht aan het Hoogfeest van Kerstmis. U vindt een overzicht van Kerstactiviteiten in de kernen en de vrijwilligers van de Kerststallententoonstelling uit Alphen worden in het zonnetje gezet. Diaken Stefan Lange gunt u een blik in de toekomst van onze parochie, de voorbereiding voor de Heilige Communie en het Vormsel en het doel van de Familievieringen. Verder vindt u een artikel over geloofsgesprekken door Marita Fennema en op de middenpagina het overzicht van de vieringen in de kernen. Tot en met de vorige editie van onze Nieuwsbrief stond er op de achterkant een verhaal voor de kinderen van de hand van Corrie Hanegraaf. Helaas is zij begin september op 96 jarige leeftijd overleden. De redactie is nog op zoek naar een concrete 'vervanging' voor deze rubriek.

Onze volgende Nieuwsbrief, nummer 1 van de 5<sup>o</sup> jaargang, komt medio januari 2024 bij u in de brievenbus. Deze staat geheel in het teken van de Actie Kerkbalans.

Wij wensen u allen veel leesgenot en alvast prettige Kerstdagen en een veilige jaarwisseling toe.

## DE DAG BREEKT AAN

O Heiland, open wijd de poort.  
En daal omlaag, Gods eeuwig woord.  
Besproei ons hart, zo dor en droog  
met dauw en regen van omhoog.  
De dag breekt aan, de nacht is om;  
wij wachten - ach, Heer Jezus, kom.



Zomaar een paar regels uit 'n lied dat we in deze tijd van het jaar vaak zingen. Het wekt de indruk dat 'alle zegen van boven moet komen', terwijl ook wij elkaar tot zegen kunnen zijn.

We leven midden in de Advent,  
de verwachtingsvolle tijd tot Kerst.  
Kerst, het grote feest van de geboorte  
van Jezus. Ja, wij wachten, Heer.  
De dag breekt aan, de nacht is om.



Uit de duisternis zijn wij op weg  
naar het Licht. Het Licht van de dag. Het Licht van onze toekomst.  
Wij wachten, Heer, en wij verwachten. Verlangend zien wij uit naar Uw komst,  
naar Uw geboorte: Gods Zoon als mens, zoals wij ook zijn. Maar dat wachten  
duurt zo lang. Wij hebben het huis al helemaal in kerstsfeer, soms al ver voor  
de tijd van verwachting. We hebben het geduld niet om te wachten.  
Maar toch, kom Heer Jezus, kom.

Een paar weken geleden begonnen we onze reis door de Advent.  
We stapten in de nacht, aarzelend gingen we stap voor stap.  
We zijn ons bewust van wat we doen, we treden de dageraad tegemoet.  
Nergens kunnen we ons verlangen beter ontdekken dan tijdens de reis  
van de nacht naar de dag. We wandelen op weg naar hét Licht.  
We gaan nu nog de duisternis in, maar verlangend zien we uit naar ...

En plotseling horen we: "Als Ik onzichtbaar ben, als Ik afwezig lijk,  
dan ben jij op de goede weg, dan verlang je naar Mijn aanwezigheid.  
Ik hoor jullie, nog even wachten, en dan breekt voor jullie een nieuwe dag aan:  
Ik kom".

*Parochiebestuur en pastoraal team wensen u allen  
gezegende Kerstdagen en zalig Nieuwjaar.*

# Vragen over de toekomst van de parochie

## Komt er een nieuwe parochiefusie?

Met de komst van pastoor Van Veldhoven als administrator en de vorming van de pastorale zone Oostkant (*paars op afbeelding*) zou je denken dat er gewerkt wordt aan een nieuwe “superparochie” van Gorinchem tot Baarle-Nassau en van Terheijden tot Tilburg.



Daar is geen sprake van. Alle parochies zijn en blijven zelfstandig. Een van de parochies met alleen een pastoor, een andere met een pastoor en een diaken en ...

Wij, parochie Sint Jan de Doper, blijven een zelfstandige parochie met 2 diakens, een pastorale werkster en een administrator.

## Hoe gaat het verder met de vieringen?

Er zijn steeds minder (emeriti) priesters om voor te gaan in een eucharistieviering. Dit betekent voor het hele bisdom dat er minder eucharistievieringen zullen zijn en er meer Woord- en Gebedsvieringen zullen komen naast de Woord- en Communievieringen zoals wij die nu kennen.

Met ons pastorale team lukt het om met ingang van 13 januari 2024 in Baarle-Nassau en Riel te vieren in het 1<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> weekend van de maand en in Gilze en Chaam in het 2<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> weekend van de maand.

Een uitzondering is er echter voor de parochiekerk. Daar is iedere zondag een viering (ook op de 5<sup>e</sup> zondag van de maand). Ook is er op de 3<sup>e</sup> zondag van de maand een eucharistieviering in de parochiekerk.

## Waar kunnen we terecht met onze vragen?

U kunt met uw vragen NIET terecht bij parochie administrator Van Velthoven. Alle vragen aan hem worden één op één teruggestuurd naar het pastorale team of het parochiebestuur. Voor vragen die gaan over liturgie (roosters), vieringen en sacramenten kunt u (via ondergetekende) bij het pastorale team terecht. Alle overige vragen kunt u stellen aan het parochiebestuur.

Diaken Stefan Lange

# ADMINISTRATOR PAROCHIE SINT JAN DE DOPER

Bisschop Liesen heeft aan pastoor Jochem van Velthoven gevraagd om als administrator de aansturing van het pastorale team en de leiding van het parochiebestuur op zich te nemen. Daarnaast zal pastoor Jochem van Velthoven proberen iedere derde zondag van de maand de Eucharistie te vieren voor de familieviering in Alphen.

Zijn beschikbare tijd is circa 4 uur in de week. Hij is namelijk fulltime Pastoor in de Heilige Catharinaparochie in Oosterhout en ook heeft hij nog een tweetal benoemingen bij diocesane congregaties. We zijn blij met zijn komst en gelovige inspiratie.

Concreet betekent dit dat alle vragen eerst gesteld worden aan de overige leden van het pastorale team: Diaken Stefan Lange, Pastoraalwerkster Pauline Vermeulen en Diaken Gerrit Fennema. Zij blijven zorgdragen voor het dagelijkse pastoraat in onze parochie.

Als administrator zal pastoor Jochem van Velthoven geen andere pastorale taken op zich kunnen nemen. Als parochiebestuur moeten wij hem hier ook in beschermen. Wij kennen namelijk zijn enthousiasme en hij is voor u een welbekende in onze parochie.



# (HERNIEUWDE) KENNISMAKING

## PASTOOR JOCHEM VAN VELTHOVEN

Ik ben geboren (22 mei 1978) en getogen in Dorst. Na de R.K. basisschool Marcoen heb ik mijn middelbare school gevolgd op het Onze Lieve Vrouwe Lyceum (OLV) te Breda. Hierna ben ik gaan studeren aan de business universiteit Nyenrode en studeerde ik af in de master accountancy en werkte als registeraccountant bij PriceWaterhouseCoopers.

### **‘God roept zelfs accountants uit hun kantoren’**

Zo sprak Mgr. Liesen tijdens mijn priesterwijding op 7 november 2015.

De roeping tot het priesterschap is voor mij eerder een laat antwoord, dan een late roeping. De zusters Franciscanessen uit Dongen hadden het eerste werk al gedaan op de kleuterschool in Dorst. Pastoor van Balen begeleidde mij als misdienaar en later kreeg ik de liefde voor de kerkmuziek ingegoten op het kinderkoor door Wout Kalkman. De kerkmuziek loopt als een rode draad door mijn roepingsverhaal. De muziek, het dirigeren en orgelspelen, heeft mij altijd in de kerk gehouden.

### **Regio Alphen – Gilze / Zeeuws-Vlaanderen / Oosterhout**

Na mijn priesterwijding heeft de bisschop mij eerst als kapelaan benoemd in het oosten van ons bisdom (ik kom zagezegd weer thuis!) en vervolgens in het westen, in Zeeuws-Vlaanderen. ‘De wijzen kwamen uit het Oosten’; grapte ik daar.

Na telkens drie mooie jaren kwam twee jaar geleden de vraag van de bisschop om pastoor te worden in de H. Catharinaparochie te Oosterhout, Dorst, Den Hout en Oosteind.

Op 20 oktober 2021 ben ik benoemd en op 24 oktober hiertoe geïnstalleerd door bisschop Liesen in de Basiliek Sint Jan de Doper te Oosterhout.

Weet u ook hier van harte welkom, we hebben de naam al mee!

Precies twee jaar later op 20 oktober 2023 ben ik door de bisschop benoemd als administrator van de Parochie Sint Jan de Doper.



## PAROCHIE SINT JAN DE DOPER

Met velen van u heb ik in het verleden al persoonlijk kennis mogen maken. Deze ontmoetingen staan mij helder voor de geest en stemmen mij hoopvol over de toekomst van onze parochie in de nieuwe pastorale zone. Het is bewonderenswaardig om te zien hoe velen zich inzetten voor kerk en samenleving met de verschillende talenten die zij hebben gekregen. Dank u wel hiervoor!

Als parochie staan we voor grote uitdagingen; pastoraal, bestuurlijk en financieel. Vanuit de gesprekken met u heb ik deze zorgen ook gehoord. Weet dat de pastorale zorg voorop staat. Bestuurlijk en financieel dienen onze missie te ondersteunen, maar geven daarmee ook een getuigenis van het Evangelie en laten zien hoe wij met elkaar mogen omgaan.

‘Hoe geven we het geloof door aan de volgende generaties en hoe bereiken we vooral ook jonge mensen’; hoorde ik u vragen. Maar ook beluisterde ik de teleurstelling en verdriet vanuit uw eigen ervaring, dat dit geen gemakkelijke opgave is. We zijn er bij onze eigen kinderen en kleinkinderen niet altijd in geslaagd om, datgene wat onszelf dierbaar is, goed door te geven. Maar voorbij teleurstelling en verdriet schijnt de hoop, dat wat door u gezaaid is in geloof door Gods liefde alsnog tot groei en bloei kan komen. Graag uw gebed hiervoor (het is als dauw op de velden). Deze hoop mogen we nooit verliezen, want het is uiteindelijk God zelf die de Kerk redt door Jezus Christus. ‘Zie de Redder ligt daar’, zullen we met Kerstmis samen weer zingen.

## SAMEN OP WEG - DE MISSIONAIRE PAROCHIE

Samen met het pastoraal team, het parochiebestuur en alle gelovigen van de Parochie Sint Jan de Doper heb ik als administrator de opdracht en verantwoordelijkheid gekregen om inhoud en vorm te geven aan het proces van de missionaire parochie.

Voor de voortgang van het geloofsleven en voor het bereiken van vooral ook jonge mensen is het noodzakelijk om onze gemeenschappen om te vormen tot missionaire geloofsgemeenschappen.

“Missionair” wil zeggen dat wij geloofsgemeenschappen worden waar mensen een band ervaren met God en zijn Zoon Jezus Christus en met elkaar.





***"Ga en maak alle volkeren tot mijn leerling" (Mt 28,19)***

Wij hebben een missionair programma nodig 'naar binnen', naar ons eigen hart, om de stem van de Heer steeds dieper toe te laten, en 'naar buiten', naar de wereld, om de stem van de Heer helder en uitnodigend te laten klinken.

Als parochie willen we een bloeiende geloofsgemeenschap zijn - vitaal, gastvrij en liefdevol - die inspireert en bemoedigt vanuit de vreugdevolle boodschap van Jezus, die met u op weg wil gaan, zoekend naar zingeving, de Bron van uw bestaan.

Graag spreek ik over een kerk die erop uitgaat, die niet bang is zichzelf te laten zien en te laten horen in een samenleving die niet langer christelijk is. We gaan de beweging maken van binnen naar buiten, van onderhoud naar missie. In het woord 'beweging' zit ook het woord 'weg'. Deze weg is een 'Reis van hoop'. In de komende tijd zal ik u hier meer uitleg en toelichting op geven.

Deze beweging kunnen wij als pastoraal team, parochiebestuur en parochiekerncommissies niet alleen maken en dat willen we ook niet! Graag nodig ik u allen uit om mee op reis te gaan, in beweging te komen en nieuwe talenten te ontdekken en in te zetten. Woeker met uw talenten, laat ze ten goede komen aan kerk en samenleving, aan God en aan de mensen.

In gebed met elkaar verbonden, bid ik dat wij allen mogen groeien in geloof, hoop en vooral in de liefde tot God en tot elkaar. Zodat wij allen de vreugde van het geloof in ons leven mogen ervaren, hervinden, vieren en doorgeven.

Ik kijk er naar uit u te mogen ontmoeten.

Een hartelijke groet in de Heer,

Pastoor Jochem van Velthoven  
Administrator Parochie Sint Jan de Doper

# VIERINGEN PAROCHIE SINT JAN DE DOPER

Za 16 dec	Gilze	19:00 uur	Viering	3 <sup>de</sup> Advent
Zo 17 dec	Chaaam	09:30 uur	Viering	
	Alphen	11:00 uur	Familieviering	

Za 23 dec	Geen vieringen			
Zo 24 dec	Alphen	11:00 uur	Viering	4 <sup>de</sup> Advent

## Kerstavond

Gilze	18:00 uur	X-mas Thoughts of Hope
Baarle	20:00 uur	Kerstviering
Riel	20:00 uur	Kerstviering
Gilze	20:00 uur	Kerstviering
Chaaam	22:00 uur	Kerstviering

## 1<sup>e</sup> Kerstdag

Ma 25 dec	Alphen	11:00 uur	Kerstviering
-----------	--------	-----------	--------------

## 2<sup>e</sup> Kerstdag

Di 26 dec	Chaaam	11:00 uur	Kerstspel werkgroep
-----------	--------	-----------	---------------------



Za 30 dec	Geen vieringen			
Zo 31 dec	Alphen	11:00 uur	Viering	Oudjaar
				<b>2024</b>
Ma 1 jan	Geen vieringen			Nieuwjaar
Za 6 jan	Geen vieringen			
Zo 7 jan	Alphen	11:00 uur	Viering	Nieuwjaarsreceptie
Za 13 jan	Gilze	19:00 uur	Viering	
Zo 14 jan	Chaam	09:30 uur	Viering	Antonius Abt
	Alphen	11:00 uur	Viering	
Za 20 jan	Baarle	19:00 uur	Viering	
Zo 21 jan	Riel	09:30 uur	Viering	
	Alphen	11:00 uur	Familieviering	



## VIERINGEN DOOR DE WEEK



Op weekdays zijn er ook vieringen waar u bij aan kunt sluiten.

Maandag om 15.00 uur in woonzorgcentrum Janshove te Baarle-Nassau

Dinsdag om 10.00 uur in woonzorgcentrum De Hoogt te Alphen

1<sup>e</sup> Dinsdag van de maand om 19.00 uur in het parochiezaaltje te Ulicoten

Woensdag om 19.00 uur (in de periode van 1 mei tot 1 oktober)

in de St. Salvatorkapel Nijhoven Baarle-Nassau.

Woensdag om 14.30 uur in woonzorgcentrum St. Franciscus te Gilze

Donderdag om 09.30 uur in de sacristie van de kerk te Riel

2<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> Vrijdag vd maand om 10.30u woonzorgcentrum De Geerhof Chaam

# EERSTE HEILIGE COMMUNIE EN H. VORMSEL; RITUEEL OF SACRAMENT?

Het is niet eens zo heel lang geleden dat de kinderen thuis en op school catechese kregen en op die manier over een langere periode stapje voor stapje voorbereid werden op de Eerste Heilige Communie en het Vormsel. De laatste stappen waren de communie- en vormselprojecten die alles dunnetjes overdeden en “de puntjes op de i” zetten. Hele klassen zag je op die manier hun EHC doen en het Vormsel ontvangen.

De tijden zijn echter veranderd. Op school is er geen catechese meer, de meeste kinderen komen (bijna) niet meer in de kerk en leren bidden in huiselijke kring is ook een toenemende uitzondering.

En toch ... ondanks deze ontwikkeling is er een groot verlangen bij de ouders om de geloofsschatten door te geven. Maar hoe doe je dat dan? Door vast te houden aan de bekende communie- en vormselprojecten lukt het niet meer om de kinderen stapje voor stapje voor te bereiden. Als we de kinderen het nodige mee willen geven zouden de voorbereidingsprojecten zo zwaar worden dat het niet leuk meer is ... voor niemand. Om te voorkomen dat de voorbereidingsperiode veel te zwaar wordt of een begeleiding naar enkel een ritueel, is er maar een mogelijkheid: een continue geloofsvorming.

Wij nodigen de ouders en kinderen daarom uit om een jaar met ons op weg te gaan voordat de kinderen hun Eerste Heilige Communie doen. Ook nodigen we de ouders en de kinderen uit om na de EHC naar de familievieringen te blijven komen om zo op weg te gaan naar het Vormsel.

Deze manier van werken heeft een paar voordelen: het wordt niet te zwaar, je kunt onderweg altijd instappen (of even uitstappen en later weer instappen) niet meer twee keer hetzelfde verhaal. Maar eerlijk is eerlijk er wordt wel wat gevraagd: we hopen (gaan er eigenlijk vanuit) dat de ouders een actieve rol gaan spelen in en rond de familievieringen en je bent wel langer onderweg. Maar is het voorbereiden van de kinderen voor de Eerste Heilige Communie en het H. Vormsel niet een taak van ons allemaal?

We begrijpen heel goed dat er vragen zullen zijn of komen.

Wees niet bang en neem voor vragen of bij twijfel contact op met de werkgroep Familiecatechese of met mij, diaken Stefan Lange.

# FAMILIEVIERING IS GEEN KINDERVIERING

We kennen het nog van vroeger: de kinderviering. De viering was gericht op (kleine) kinderen en we genoten van hun aandacht en enthousiasme. Toen de kinderen wat groter werden gingen we naar de gezinsvieringen. Ook hier was het enthousiasme van de kinderen groot en hartverwarmend.

Een ding heb ik bij die vieringen altijd gemist. Het was gericht op de kinderen en als volwassene kwam ik er bekaaid vanaf. Tijdens de vieringen hoopte ik gezien te worden en een stukje voeding/ inspiratie voor de komende week te ontvangen ... helaas.

Wat ik eigenlijk zocht was een viering waar iedereen iets van zijn gading vond; de kinderen, de jonge ouders, ouders met tieners en ook de oma's en opa's. Het is dan een viering met behoorlijk wat balanceren, maar ook een waar iedereen aan zijn of haar trekken komt. Een viering ook waar een kind of baby niet stil hoeft te zijn.

We hebben het dan over 'n viering voor jong en oud, van kind tot opa en oma.

Kortom, een viering voor de hele familie: **de FAMILIEVIERING.**

Als de titel een verrassing voor u is:

kom eens kijken op de 3<sup>de</sup> zondag van de maand in de parochiekerk in Alphen.

Diaken Stefan Lange



# VRIJWILLIGERS UIT ALPHEN: KERSTSTALLEN TENTOONSTELLING

Vrijwilligers zijn belangrijk, nog beter ze zijn onmisbaar. Zonder vrijwilligers zouden er in onze parochie, in onze kernen heel wat activiteiten niet door kunnen gaan. Daarom plaatsen we steeds een groep vrijwilligers (uit een kern) speciaal in de belangstelling. Dit keer de vrijwilligers van de Kerststallententoonstelling uit Alphen.

Aangeschoven aan de tafel in het (frisse) parochiezaaltje zijn Ria de Jong en Sjan van Hees. Zonder iemand tekort te doen, deze twee dames waren de laatste jaren de drijvende krachten achter het omtoveren van de kerk in kerstsfeer.

## **In den beginne....**

Het begon allemaal in 1995. Trees Bol had in die tijd een privé verzameling van zo'n 20 kerststallen. De toenmalige pastoor Smits hoorde hiervan en vroeg Trees of zij deze niet zou willen tentoonstellen in de kerk?

Dit was de start van, wat zou uitgroeien tot een overweldigende traditie van de Alphense Kerststallententoonstelling.

Aanvankelijk deed Trees alles in haar eentje. In 1997 kwam Diny Smits toevallig de kerk in op het moment dat Trees bezig was met het inrichten van de tentoonstelling. *Fijn dat je mee komt helpen*, zei Trees. *Ik kom helemaal niet meehelpen*, zei Diny. *Maar wat is de bedoeling?* Diny is gebleven totdat alles keurig een plaatsje had gekregen. In de eerste paar jaar werd al het werk met 2 personen gedaan. Niet veel later sloot Wiesje Smit zich aan bij dit groepje.

De kosters van het eerste uur, Frans Bax, Frans Schoenmakers en Toon Meeuwsen, werd gevraagd om wat materiaal voor de aankleding van de stallen klaar te zetten. In de beginperiode was ook Wim Segers erg actief. In deze tijd, de tentoonstelling was nog relatief beperkt, startte men een paar dagen voor Kerst met het inrichten.



### **Meer .... groter .... de lat komt hoger en hoger te liggen ....**

Langzaam breidde het groepje vrijwilligers zich uit. Het gevolg hiervan, ook het aantal kerstgroepen steeg gestaag. En dat had tot gevolg dat het aantal 'meters tentoonstellingsruimte' groter werd. Ook de entourage rondom de stallen en de groepen werd steeds belangrijker. Stonden aanvankelijk de kerstgroepen alleen voor in de kerk, langzaam werden de stallen en groepen verdeeld over de totale kerk. Niet alleen de middenbeuk, maar ook de zijbeuken en zelfs de biechtstoelen werden aangekleed.

De tentoonstelling groeide flink en de groep vrijwilligers groeide mee. In het begin kwamen de kerststallen en kerstgroepen van de vrijwilligers. Maar je kunt toch niet elk jaar dezelfde groepen en stallen tentoonstellen.

Daarom werd er aan de parochianen gevraagd of men een originele stal had om in de kerk tentoon te stellen. Om al die stallen overzichtelijk ten toon te stellen in een echte "kerstomgeving", had men heel wat kerstbomen, berkentakken, mos etc. nodig.



Bijna automatisch kwam er een taakverdeling tot stand. De mannen zorgden voor de kersttakken, de bomen, het mos. Twee boerenkarren vol werden in de week na Sinterklaas door hen naar de kerk gebracht. In de kerk zorgden zij ook voor de voorbereiding. Allerlei kratten en ander 'stapel materiaal', diverse doeken, lappen en andere 'ondergronden' werden aan de zijkanten tegen de muur geplaatst. Maar zonder verlichting geen Kerst. De techneut onder de vrijwilligers, Wim, zorgde ervoor dat door de hele kerk de stallen en groepen in het licht kwamen te staan. Op een gegeven moment waren er voor het opbergen van al die honderden meters snoer, verdeelblokken, kerstlampjes, aan/uit schakelaars en andere verlichting zo'n twintig kratten nodig!

Na zo'n 17 jaar vond men dat er te weinig verschillende stallen waren. De stallen "uit Alphen" waren allemaal al eens tentoongesteld. In 2012 kreeg men behoefte aan meer en meer diverse stallen. Via, via kwam men bij een professionele verzamelaar van kerststallen terecht uit het plaatsje Weurt. Hier kon men kiezen uit zo'n duizend stallen en groepen. Deze 'leverancier' hield lijsten bij van de kerststallen die men leende. Elk jaar kon men hierdoor een hele nieuwe tentoonstelling opbouwen met op het hoogtepunt zo'n 200 stallen/groepen.

In deze periode waren er zo'n 20 actieve vrijwilligers bezig met het voorbereiden, inrichten en openstellen van de tentoonstelling.

### **Niet alleen maar kerststallen**

Een paar jaar voor corona roet in het eten kwam gooien, werden er tijdens de tentoonstelling diverse andere activiteiten in de kerk georganiseerd. Zo kwam er een apart hoekje voor de werkgroep "Kind en geloof". Initiatiefnemer hiervoor was Chris van Nuland. Het reeds bestaande "Kindje wiegen", speciaal voor de allerkleinsten, werd gehouden tijdens de tentoonstelling.

Een paar jaar verzorgden diverse koren voor een heus kerstconcert. Terwijl vele belangstellenden door de kerk liepen om de tentoonstelling te bekijken, zaten in de kerk vele toehoorders te genieten van de klanken van de koren.

Op afspraak konden groepen de tentoonstelling komen bezoeken. Vele schoolklassen en zelfs bezoekers van het Verpleeghuis in Goirle hebben hier gebruik van gemaakt. Er werden schema's opgesteld om dit alles in goede banen te leiden.





## Corona

En toen kwam corona met al haar beperkingen. De vrijwilligers konden, mochten niet meer samen komen in de kerk om de tentoonstelling in te richten. En zelfs als men dit alles nog "corona-proof" zou kunnen doen, de kerken waren gesloten. Twee jaar was er geen tentoonstelling.

Toen kwam de energiecrisis! Vanuit het bisdom werd besloten de kerken niet meer warm te stoken! In een ijskoude kerk kan men geen tentoonstelling inrichten. Een aantal vrijwilligers had inmiddels aangegeven dat men wilde stoppen. Van de groep van voor corona bleven er nog zo'n 8 mensen over, onvoldoende om op de oude voet verder te gaan. Net als vorig jaar zal ook dit jaar alleen rondom en op het priesterkoor versierd worden. Een beetje zoals in het prille begin.



In de bijna 30 jaar van het bestaan van de Kerststallententoonstelling in Alphen hebben meer dan vijfendertig vrijwilligers mee geholpen. Enkelen zijn inmiddels overleden, sommigen zijn gestopt omdat de leeftijd parten begon te spelen en ook corona heeft in deze groep gezorgd voor de nodige afmeldingen. Een foto plaatsen van de huidige groep vrijwilligers zou geen recht doen aan al die anderen uit voorgaande jaren. Iedereen bedankt.

In goed overleg daarom enkele foto's van speciale kerstgroepen.



# GELOOFSGESPREKKEN

Sinds oktober 2022 is er maandelijks een geloofsgesprek in onze parochie. Maar wat is dat eigenlijk, een geloofsgesprek? Moet ik als deelnemster of deelnemer daar heel gelovig voor zijn? 'Ik vind het nogal een hoge drempel om er aan deel te nemen'.

Een geloofsgesprek is een bijeenkomst waarin we met elkaar in gesprek gaan. Het gesprek is het belangrijkste. Nee, we gaan niet zomaar praten over koetjes en kalfjes. We lezen vaak een tekst uit de Bijbel of we luisteren naar een lied dat ons kan inspireren. Iedereen vertelt wat de tekst hem of haar te zeggen heeft. Meestal zijn we met zo'n acht tot tien personen en er komen verschillende reacties. Hierdoor krijgt zo'n tekst veel meer betekenis dan wanneer ik er in mijn eentje mee bezig ben.

Elke keer zijn we weer positief verrast. Ieder staat anders in het geloof. Er is twijfel, er is zekerheid, er is vooral een verlangen om naar elkaar te luisteren. We gaan niet in discussie om elkaar te overtuigen van eigen gelijk.

De reacties zijn steeds positief en enthousiast. Het is moeilijk om de sfeer te beschrijven. Het beste is om het gewoon een keer mee te maken om te ervaren of het iets is voor je. Iedereen is van harte welkom en na één keer weet je echt wel of het bij je past.

In 2024 zijn de bijeenkomsten op 16 januari, 20 februari, 19 maart, 16 april en 21 mei. Het is steeds op dinsdag. We beginnen om 19.30 uur en komen bij elkaar in het zaaltje naast de R.K. Kerk in Chaam.

Tot nu zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

Onze Vader - Een lied met 29 namen van Jezus -

Pelgrimsgebed - lied van Amanda Strydom -

Het verhaal van Martha en Maria -

Het verhaal van de Emmaüsgangers.

Iedereen mag aanreiken waarover we met elkaar praten. Zijn er geen wensen dan zoek ik iets uit.

Nieuwsgierig geworden? We begroeten u graag op een volgende bijeenkomst.

Shalom, Marita Fennema (pastoraal werkster)



## ACTIVITEITEN ROND KERSTMIS

De vieringen rond Kerstmis staan op de middenpagina van deze Nieuwsbrief. Hieronder de activiteiten rond Kerstmis in en rond de kerk. Actuele tijden vindt u t.z.t. in de weekbladen, op onze website ([www.sint-jan-de-doper.nl](http://www.sint-jan-de-doper.nl)) en Facebookpagina.

- ALPHEN      zondag 10 dec.      **Kerstmarkt** op het Binckplein 12:00 tot 16:30u  
De kerk is open om daar eventueel wensen in 'de wensboom' te hangen
- ULICOTEN      zondag 10 dec.      **Kerstmarkt** van 14:00 tot 18:00 u rond de kerk  
RIEL      zaterdag 16 dec.      **Kerst op het plein** van 17:00 tot 20:00u.  
De kerk is geopend voor de mensen die, in het kader van Kerst en Vrede op aarde, een kaarsje aan willen steken bij de Kerststal, een zanggroep treedt 2x op
- CHAAM      vrijdag 22 dec.      **Christmasfever** van 17:00 tot 20:00u  
In en rond de kerk diverse activiteiten en mogelijkheid tot kaarsjes branden voor eigen intentie en bezoek Kerststal
- GILZE      zondag 24 dec.      **X-mas Thoughts of Hope** om 18:00u in de kerk  
maandag 25 dec.      **Kerst-Inn** om 14:00u in de kerk van Gilze
- CHAAM      dinsdag 26 dec.      **Kerstspel** in de kerk om 11:00u



## KERSTPAKKETTEN INLEVERACTIE GILZE



Ook dit jaar wil de werkgroep Diaconie parochiekern Gilze een kerstpakketten inleveractie houden. Daarvoor nodigen wij mensen uit, die in december een kerstpakket krijgen of mensen die zelf een pakket willen samenstellen, om deze in te leveren voor het goede doel. De ingeleverde kerstpakketten zullen door vrijwilligers van ons worden gesorteerd en daarna verdeeld onder mensen in Gilze die het niet zo breed hebben of die een steuntje in de rug verdienen. We zijn ook heel blij met levensmiddelen of verzorgingsproducten om zelf pakketten samen te stellen. Mocht u iemand kennen die een steuntje in de rug verdient door middel van het ontvangen van een kerstpakket, laat het ons dan weten. Heeft u vragen of wilt u adressen doorgeven dan kunt u bellen met 0161- 455995 of 455465. Pakketten of levensmiddelen kunnen worden ingeleverd bij parochiecentrum de Sleutel, Kerkstraat 116 op zaterdag **16 december van 11.00 tot 13.00 u.** Graag rekenen wij op uw hulp. *Doet u mee?*



Wij zijn gelukkig met de geboorte  
van onze Zoon

Zijn naam is

**Jezus**  
*Zoon van God*



3310 GR | 01:26 U | 53 CM

*trotse ouders*  
Jozef en Maria

Er is een Kindeke geboren op aard  
't kwam op de aarde voor ons allemaal

er is een Kindeke geboren in 't strooi  
't lag in een kribbe bedekt met wat hooi

't kwam op de aarde voor ons allemaal  
en wenst ons allen

**een Zalig Nieuwjaar**