

NIEUWSBRIEF

JAARGANG 4 - NUMMER 2 - MAART 2023



**Parochie
Sint Jan de Doper**
Vitaal Gastrij Liefdevol



www.sint-jan-de-doper.nl



PASTORAAL TEAM

06 - 83 40 97 87

NOODNUMMER PASTORAAL TEAM



pastoor J. Demmers

- ① 013-5081215
- @ pastoor.demmers@sint-jan-de-doper.nl
- Teamleider, Voorzitter Parochiebestuur, Liturgie



diaken G. Fennema

- ① 06-30948209
- @ diaken.fennema@sint-jan-de-doper.nl
- Communicatie en roosters voor de vieringen



diaken S. Lange

- ① 06-25338903
- @ diaken.lange@sint-jan-de-doper.nl
- Caritas en Diaconie



pastoraal werkster P. Vermeulen-Dekker

- ① 06-51958259
- @ pastoraalwerkster.vermeulen@sint-jan-de-doper.nl
- Gezin en Geloof



Wilt u iemand van het pastoraal team mailen of bellen dan vindt u hierboven de contactgegevens.

- De Nieuwsbrief van Parochie Sint Jan de Doper verschijnt 5 keer per jaar in een oplage van 10.000
- @ redactie@sint-jan-de-doper.nl

VOORWOORD

De lente is al even begonnen, de natuur (is) ontwaakt. Nieuw leven biedt zich aan, knoppen aan plantjes en bomen, jonge dieren dartelen in de buitenlucht. In deze Nieuwsbrief besteden we aandacht aan Pasen. Pasen is het belangrijkste christelijke feest. We vieren de opstanding van Jezus uit de dood. “Vroeger” was het voor eenieder duidelijk wat dit feest inhield, maar langzaam is de betekenis naar de achtergrond verdwenen. Om uw geheugen op te frissen, lees het artikel van diaken Fennema maar eens aandachtig door.

Wat vindt u verder in deze Nieuwsbrief?

Namens het pastoraal team opent Pauline Vermeulen deze Nieuwsbrief met een originele, persoonlijke overweging. Hoe een zin uit het boek ‘De Avonden’ van Gerard Reve haar inspireerde tot het schrijven van haar bijdrage: *“Het is gezien, mompelde hij, het is niet onopgemerkt gebleven”*.

Het kanselbericht van het weekend van 4 en 5 februari, ook al is het voor velen mogelijk “oud nieuws”, willen we u niet onthouden. Pastoor Demmers kondigde zijn *emeritaat* (zijn ontslag als pastoor) aan in het najaar van dit jaar. Na deze persoonlijke boodschap was het oorverdovend stil in de kerk. In een volgende Nieuwsbrief komen we hier zeker op terug.

Natuurlijk het toegezegde artikel over de uitslag van de enquête. We danken de vele lezers die de moeite hebben genomen om de enquête in te vullen. Als redactie hebben we hier waardevolle informatie uit kunnen halen om de Nieuwsbrieven nog beter aan te passen aan de behoeften van onze lezers.

Het bisdom Breda organiseert elke jaar een aantal bedevaarten.

In deze Nieuwsbrief vindt u de persoonlijke ervaringen van 3 Rielenaars over hun jaarlijkse deelname aan de bedevaart naar Hakendover.

Van 12 t/m 15 mei kunt u ook deelnemen aan de bedevaart naar **Banneux**.

Op www.sint-jan-de-doper.nl vindt u informatie. (De website opent met de homepagina, door scrollen naar beneden en typ in de zoekbalk “Banneux”.)

Heeft u interesse in één of beide bedevaarten, graag vooraf aanmelden!

Het verhaal van Corrie Hanegraaf mag ook niet ontbreken. Op de achterkant van deze Nieuwsbrief leest u waarom een roodborstje, een **rood** borstje heeft.

U allen veel leesplezier gewenst.

‘HET IS GEZIEN!’

‘Het is gezien, mompelde hij, het is niet onopgemerkt gebleven.’

Deze woorden komen uit de roman ‘De Avonden’ van Gerard Reve en worden geciteerd door de Vlaamse psychiater Dirk de Wachter in zijn boekje ‘Vertrouwingen’. Het hele boekje is een aanrader maar in het bijzonder raken deze woorden mij. Voor mij zijn ze verbonden aan de gebeurtenissen van Goede Vrijdag en Paasmorgen.

‘Het is gezien, het is niet onopgemerkt gebleven’. Als ik mij probeer in te leven in de laatste uren voordat Jezus sterft en beseft: ‘Mijn moeder en twee van mijn leerlingen zijn mij nabij gebleven’. Als ik denk aan Maria van Magdala die in alle vroegte bij het lege graf aankomt en ziet dat het graf leeg is. Johannes, Maria en Maria van Magdala zijn gewone mensen zoals u en ik. Zij hebben het gezien en het is niet onopgemerkt gebleven.

Integendeel, al deze ingrijpende gebeurtenissen zijn mondeling doorgegeven en opgeschreven. Niet alleen voor mensen van toen maar ook voor mensen van nu en mensen in de toekomst. Net als bij Dirk de Wachter herken ik dat deze woorden troost en hoop bieden in situaties die aanvankelijk uitzichtloos en wanhopig lijken.



Als ik deze woorden voor u opschrijf, dan realiseer ik mij terdege dat dit niet voor iedere lezer geldt. Je zult maar geconfronteerd worden met de onvoorspelbaarheid van het bestaan. Soms begrijp je niet dat mensen in al hun verdriet nog dankbaar kunnen zijn voor het kleine goede. Ik zie de vader in de documentaire 'Stil Water' die opmerkt dat zijn gezin dichter naar elkaar toe is gegroeid door de ziekte van één van zijn kinderen.

Ik zie de hulpverleners in Turkije die na dagen zoeken toch nog een moeder en kind uit het puin bevrijden. Ik zie hoe de mensen uit Oekraïne solidair met elkaar zijn en vechten voor hun vrijheid. Ik zie hoe mensen elkaar opvangen na een ramp met een boot of een trein. Het zijn beelden van mensen in de meest erbarmelijke omstandigheden die op ons netvlies blijven hangen.

De Wachter schrijft: *'dat kwetsbaarheid een krachtige verbinding lijkt te leggen onder het menselijk bestaan'*. Geïnspireerd door de Frans-Joodse filosoof Emmanuel Levinas observeert hij dat juist in de kleine gewone en dagelijkse dingen *het goede* tevoorschijn komt. Als christen vertrouw ik erop dat juist in dit *goede* de aanwezigheid van God aan het licht komt.

Dit Goede (met een hoofdletter!) wordt zo zichtbaar in ons mensen. Als de mens Jezus sterft en wanneer Hij als de Zoon van God uit de dood opstaat. Dit is de ultieme vorm van kwetsbaarheid die Zich uit Liefde geeft voor u en voor mij. Ons verstand kan het niet bevatten maar ons hart wel.

De leerlingen van Jezus hebben het gezien en zijn geraakt tot in het diepste van hun hart. Zij weten zich getroost door Zijn aanwezigheid ook al weten zij dat niets meer hetzelfde zal zijn als voorheen. Het oude leven laten zij los om het nieuwe onbekende in vertrouwen tegemoet te gaan. Als zij vallen, staan zij weer op. Wanneer zij wanhopig zijn, spreken zij elkaar moed in. Zij zijn aanwezig bij anderen die in nood zijn en verklaren zich solidair. Het zal gezien worden en niet onopgemerkt blijven.

Aan hun handelen zullen zij worden herkend en samen vormen zij gemeenschap. De kwetsbaarheid onder het menselijk bestaan zal hen verbinden. Op één plaats zullen zij samenkomen om in Liefde te delen wat Jezus hen heeft voorgedaan. Uit liefde zullen zij God eer brengen en Hem danken. Zodat ook anderen zullen zeggen: 'Wij hebben het gezien en het is niet onopgemerkt gebleven'.

Namens het pastoraal team, wens ik u een zalig Pasen!
Pauline Vermeulen - Dekker

VAN PASEN TOT PINKSTEREN IN HET LITURGISCH JAAR

Na de Kersttijd zijn we nu in de VASTENTijd gekomen. Vasten wordt ook wel Veertigdagentijd genoemd. Na het feestelijke carnaval volgt een bezinningstijd waarin we worden uitgenodigd stil te staan bij de zin van ons leven. We bereiden ons voor op een groot feest, hét grootste christelijke feest: Pasen. Het feest van de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus.



De Veertigdagentijd omvat de periode van Aswoensdag tot Pasen.

Op Aswoensdag hebben we een kruisje op het voorhoofd gekregen. We geven daarmee aan dat we bereid zijn om tot inkeer te komen en boete te doen. We denken na over ons leven. Wat vinden we belangrijk? Gaat het om mij of om iemand anders? Als we dan kunnen zeggen dat het om iemand anders gaat, mogen we die iemand met een hoofdletter I schrijven. In het gelovige, christelijke leven gaat het om Jezus. En Hij is echt iemand, niet zo maar iemand.

Vaak wordt de Vasten een tijd van boete en onthouding genoemd. Het is niet verkeerd eens stil te staan bij het woord 'boete'. We vragen ons af waar we de fout zijn ingegaan, wat had beter gekund? Waar moet ik fouten herstellen? Zoals vissers hun netten 'boeten' (herstellen) zo moeten wij misschien ook nog fouten of tekortkomingen herstellen. We zijn immers op weg naar het grootste christelijke feest en dat feest willen we graag met een zuiver geweten vieren. We mogen onze zonden en tekortkomingen voorleggen aan God. Het is goed om je eens uit te spreken, hardop, tegenover een vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld een priester. We noemen dat biechten. We hebben veertig dagen gekregen om er over na te denken. Die veertig dagen of boete-herstel-dagen zijn bedoeld om meer dan anders door gebed tot God ontferming te vragen en te verkrijgen.

Tijdens de veertig dagen is de liturgische kleur paars. In sommige kerken wordt de vierde zondag van de vasten roze gekleurd. We hebben onze 'woestijntocht' van veertig dagen bijna volbracht. Er mag iets meer licht schijnen. De kleur roze wordt overigens alleen de vierde zondag gebruikt, daarna weer paars.

De laatste week van de veertig dagen noemen we de Goede Week of Stille Week. Deze begint met Palm- of Passie zondag. De kleur is rood geworden. Het zou een feestelijke binnenkomst van Jezus moeten zijn, maar het slaat al gauw om in een periode van lijden.

Deze zondag krijgen we een palmtakje mee om thuis achter het kruis te plaatsen. Want door alle lijden heen, geloven wij dat na de kruisiging Jezus is verrezen. Het groen van het palmtakje laat zien dat er altijd leven is.



De Goede Week is een bijzondere week in de kerk. Op woensdag is er in het Bisdome de Chrisma mis. De heilige oliën die in het jaar worden gebruikt bij doop, vormsel en ziekenzalving, worden door de bisschop gezegend. Alle priesters, diakens en gelovigen hernieuwen hun doopbeloften en spreken hun trouw uit aan de bisschop. We zijn een volk dat samen onderweg is. Op donderdag herdenken we de laatste avond dat Jezus met zijn leerlingen maaltijd hield. Witte Donderdag, uiteraard met de kleur wit. We beginnen het Paastriduüm, van Witte Donderdag tot en met Paaszondag. We herdenken het lijden, het sterven en de verrijzenis van Jezus. Goede Vrijdag kleurt rood en we lopen met Jezus zijn laatste uren. We bidden de Kruisweg. Na de viering is het stil in de kerk.

De Stille Zaterdag blijven we nog bij het graf van onze Heer, om op zondag de verrezen Heer uitbundig te begroeten met het nieuwe licht. De Paaskaars wordt tijdens de Paaswake binnengedragen. Alles in de kerk is wit en tijdens de viering ontstaat steeds meer licht. Verrezen Licht. Dat Licht en de witte kleur blijft de hele Paastijd branden en zichtbaar.



Met Pinksteren ontvangen wij - net als de leerlingen - de heilige Geest van Jezus. We worden door de Geest in 'vuur en vlam' gezet. De kleur is dan rood. De heilige Geest blijft ons aansturen en inspireren. We vragen er zelf om: Veni, Creator Spiritus. Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer.

diaken Gerrit Fennema

VIERINGEN PAROCHIE SINT JAN DE DOPER

PALMZONDAG

Za 1 apr	Baarle	19:00 uur	Eucharistieviering
Zo 2 apr	Alphen	11:00 uur	Eucharistieviering



WITTE DONDERDAG

Do 6 apr	Alphen	19:00 uur	Eucharistieviering
----------	--------	-----------	--------------------

GOEDE VRIJDAG

Vrij 7 apr	Chaaam	15:00 uur	Viering
	Gilze	15:00 uur	Viering
	Baarle	15:00 uur	Viering
	Riel	15:00 uur	Viering
	Alphen	19:00 uur	Viering

PAASWAKE

Za 8 apr	Alphen	20:00 uur	Paaswake
----------	--------	-----------	----------

1^e PAASDAG

Zo 9 apr	Chaaam	09:30 uur	Woord- Communieviering
	Riel	09:30 uur	Woord- Communieviering
	Gilze	11:00 uur	Woord- Communieviering
	Baarle	11:00 uur	Woord- Communieviering
	Alphen	11:00 uur	Eucharistieviering

2^e PAASDAG

Ma 10 apr	Alphen	11:00 uur	Eucharistieviering
-----------	--------	-----------	--------------------



Za 15 apr	Baarle	19:00 uur	Eucharistieviering
Zo 16 apr	Riel	09:30 uur	Eucharistieviering
	Alphen	11:00 uur	Eucharistieviering
	Chaaam	11:00 uur	Viering 130 jaar Chr. Harmonie St Cecilia Breda's mannenkoor
Za 22 apr	Gilze	19:00 uur	Eucharistieviering
Zo 23 apr	Alphen	11:00 uur	Eucharistieviering
Za 29 apr	Baarle	19:00 uur	Woord- Communieviering
Zo 30 apr	Chaaam	09:30 uur	Eucharistieviering
	Alphen	11:00 uur	Eucharistieviering
Za 6 mei	Gilze	19:00 uur	Eucharistieviering
Zo 7 mei	Riel	09:30 uur	Eucharistieviering
	Alphen	11:00 uur	Eucharistieviering
Za 13 mei	Baarle	19:00 uur	Eucharistieviering
Zo 14 mei	Alphen	11:00 uur	Eucharistieviering Familieviering <i>Moederdag</i>

HEMELVAARTSDAG

Do 18 mei	Alphen	11:00 uur	Eucharistieviering
Za 20 mei	Gilze	19:00 uur	Woord- Communieviering
Zo 21 mei	Chaaam	09:30 uur	Eucharistieviering
	Alphen	11:00 uur	Eucharistieviering

PINKSTEREN

Za 27 mei	Baarle	19:00 uur	Eucharistieviering
Zo 28 mei	Riel	09:30 uur	Woord- Communieviering
	Alphen	11:00 uur	Eucharistieviering H. VORMSEL viering
Ma 29 mei	Alphen	11:00 uur	Eucharistieviering 2 ^o Pinksterdag



Za 3 juni	Gilze	19:00 uur	Eucharistieviering
Zo 4 juni	Alphen	11:00 uur	Eucharistieviering
Za 10 juni	Baarle	19:00 uur	Eucharistieviering
Zo 11 juni	Chaaam	09:30 uur	Woord- Communieviering
	Alphen	11:00 uur	Eucharistieviering Familieviering



			1^o H.COMMUNIE viering
Za 17 juni	Gilze	19:00 uur	Eucharistieviering
Zo 18 juni	Riel	09:30 uur	Eucharistieviering
	Alphen	11:00 uur	Eucharistieviering <i>Vaderdag</i>

ZONDER NAMEN TE NOEMEN

kunnen we zeggen dat het mooi en goed is geweest.

Zaterdag 28 januari lopen de eerste leden van de koren uit Ens en Marknesse al door Baarle Nassau. Ze genieten van een hapje en een drankje en springen van Nederland naar België en terug. Ze maken er een gezellig weekend van, dat is aan alles te merken. Zo zien we zondag 29 januari de groep groeien. Met een bus komen de laatste koorleden met hun partners, om de viering in Alphen op te luisteren. Allen worden hartelijk met koffie ontvangen. Ze nemen de tijd om aan de kerk en akoestiek te wennen. Ze zijn er helemaal klaar voor. Het is elf uur. De viering begint en we horen een prachtig (samengesteld) koor zingen. We vieren een sfeervolle eucharistie. Aan het eind van de viering bedankt onze pastoor het koor. Een luid applaus ondersteunt zijn woorden. Tijdens de koffie (in de kerk) wordt er over en weer vrolijk nagepraat. Alsof we elkaar al jaren kennen. Deels is dat zo. Marita heeft ruim vijftien jaar in de Noordoostpolder als pastor gewerkt. Zij ervaart dit koor als 'haar' koor en het koor ervaart Marita als 'hun' pastor.

Diezelfde zondagmiddag vertrekt het koor voor een 'cultureel' uitstapje naar Abdij Koningsoord te Berkel Enschoot. Hier proeven ze de diverse bieren en genieten van een heerlijk diner. 's Avonds rond tien uur kregen we bericht dat ze allemaal gezond en zeer voldaan in Noordoostpolder zijn teruggekeerd. Zij en wij kijken terug op een mooi en sfeervol samenzijn.

Zonder namen te noemen geldt een hartelijk dankjewel voor de parochie, de PKC Alphen en allen die deze viering en de koffie vooraf en daarna, mogelijk hebben gemaakt. Dat wij nu applaudisseren horen jullie niet. Hartelijk dank.

Marita en Gerrit Fennema



KANSELBERICHT WEEKEND 4 EN 5 FEBRUARI

Beste medeparochianen,

Namens het parochiebestuur en het pastoraal team doe ik u een mededeling over het pastoraal team. Het betreft het emeritaat van pastoor Jos Demmers.



Op 10 oktober 2023 bereikt pastoor Demmers de aow-gerechtigde leeftijd. Pastoor Demmers heeft aan bisschop Liesen gevraagd of hij zijn taak als pastoor van onze parochie dan mag neerleggen. Pastoor Demmers merkt dat de verantwoordelijkheid van het pastoraat hem zwaar begint te wegen. Hij wil graag als priester in het bisdom blijven functioneren, maar niet meer in combinatie met de taak van pastoor.

Bisschop Liesen heeft pastoor Demmers geantwoord dat hij begrip heeft voor zijn vraag. Hij zal pastoor Demmers met ingang van 10 oktober 2023 eervol ontslag verlenen als pastoor van onze parochie. Enkele weken voor zijn emeritaat viert pastoor Demmers met ons dat hij veertig jaar priester is. Dat zal het moment zijn dat wij van hem afscheid kunnen nemen. Pastoor Demmers heeft zich voorgenomen om te verhuizen naar Zundert.

Pastoor Demmers heeft zijn vraag ruim op tijd aan de bisschop gesteld. Dat geeft het bisdom, het parochiebestuur en het pastoraal team gelegenheid om goed met elkaar te spreken over de voortgang van de pastorale zorg in onze parochie na het afscheid van pastoor Demmers. Dit overleg wordt in de komende maanden gevoerd. Wanneer de uitkomst daarvan bekend is informeren wij u daar over.

Het afscheid van pastoor Demmers is pas over zeven maanden. Wij komen al heel vroeg met het bericht daarover. We willen daarmee voorkomen dat er vragen of geruchten zouden ontstaan over zijn afscheid en zijn verhuizing.

We realiseren ons goed dat dit bericht voor u plotseling kan komen. Dat was het ook voor de leden van het parochiebestuur en het pastoraal team. We weten nu al dat we pastoor Demmers, die sinds november 2015 bij ons pastoor is, gaan missen. We hebben in ieder geval ruim tijd om samen met u en met pastoor Jos Demmers zijn priesterfeest en zijn afscheid voor te bereiden.

UITSLAG ENQUÊTE:



Hartelijk dank aan iedereen, die de moeite heeft genomen om de enquête over onze nieuwsbrieven in te vullen. In totaal zijn er 379 enquêteformulieren ingeleverd.

De redactie is positief gestemd over het aantal ingeleverde formulieren. Maar bij dit aantal past ook een mate van nuancering. Het aantal ingeleverde enquêtes is 4,5% van het totaal aantal Nieuwsbrieven dat 5 keer per jaar in de zes kernen van onze parochie wordt verspreid. Hieronder de uitslag:

Hoe vaak leest u onze Nieuwsbrief:	Nooit	6%
	Soms	10%
	Regelmatig	19%
	Altijd	65%
Wat vindt u van de vormgeving?	Erg mooi	20%
	Mooi	58%
	Neutraal	21%
	Niet zo mooi	1%
Frequentie waarmee hij verschijnt?	Niet vaak genoeg	4%
	Goed	86%
	Te vaak	10%
Wat vindt u van de artikelen?	Erg interessant	6%
	Interessant	50%
	Neutraal	40%
	Niet zo interessant	4%
Mist u bepaalde artikelen?	Nee	88%
	Ja	12%
Verhouding foto's/plaatjes t.o.v. tekst?	Teveel afbeeldingen	3%
	Teveel tekst	2%
	Goede verhouding	95%
Hoe leest u onze Nieuwsbrief het liefst?	Op papier	94%
	Op onze website	6%

In welke parochiekern woont u?

Alphen	23%	Baarle	15%	Chaam	15%
Gilze	25%	Riel	15%	Ulicoten	7%

Hoe vaak bezoekt u een van onze kerken?	Regelmatig	40%
	Soms	51%
	Nooit	9%

Wat is uw leeftijd?	18 – 25 jaar	1%
	26 – 35 jaar	2%
	36 – 50 jaar	4%
	51 – 65 jaar	19%
	66 jaar of ouder	74%

De eerste zeven vragen gaan over de Nieuwsbrief zelf. Met de opgehaalde gegevens gaat de redactie (verder) aan de slag. Een erg grofmazige schifting leert ons dat u als lezer van de Nieuwsbrief positief gestemd bent over onze Nieuwsbrief. U waardeert het uiterlijk, zeg maar de vormgeving of lay-out van de Nieuwsbrief als goed, als professioneel. Een enkele keer zagen we zelfs de term “luxe” voorbij komen. “Dat moet flink wat kosten en dat in deze tijd” lazen we ook een aantal keer bij de opmerkingen. Maar door de inzet van vele vrijwilligers zijn de drukkosten de enige kosten en die zijn nog geen 18 cent per Nieuwsbrief.

De inhoud van de artikelen kan wat minder uw waardering dragen.

56% Waardeert de inhoud van de artikelen met “interessant”, maar 40% van u scoort “neutraal”. Dit leest de redactie dan toch als *“niet goed genoeg”*. Van achterover leunen kan wat ons betreft dan ook geen sprake zijn.

De laatste drie vragen gaan over u als lezer. Wij denken dat deze antwoorden vooral ook belangrijk zijn voor het bestuur van onze parochie.

Naast dit getalsmatige overzicht, hebben 95 lezers de moeite genomen om opmerkingen en/of suggesties neer te schrijven op hun formulier. Met de opmerkingen die over de Nieuwsbrief gaan zijn we als redactie erg blij, daar kunnen we mee aan de slag. De suggesties van algemene aard geven we door aan het bestuur.

Nogmaals onze dank voor het inleveren van de enquêteformulieren en mocht u nog opmerkingen hebben of heeft u iets wat u graag in de nieuwsbrief wilt laten plaatsen, kunt u dit doorgeven via de website van Sint Jan de Doper op het suggestieformulier. Wij nemen dan contact met u op.

PAASMAANDAG BEDEVAART HAKENDOVER - HET DERTIENMAAL



Traditioneel gaan Rielenaren Mark Verhoeven en broers Ralf en Niels Damen op Paasmaandag naar het Belgische Hakendover. De legende van Hakendover, een klein plaatsje onder de rook van Tienen, dateert al uit het jaar 690. Elke dag werkten er 13 werklieden aan de Hakendoverse kerk maar bij de uitbetaling van hun loon, verschenen er steeds maar 12 werklieden. Het was de Zaligmaker zelf, die hielp om zijn kerk te bouwen. Dankzij deze legende komen bedevaarders al sinds de middeleeuwen naar het kleine dorp om God te eren, zo ook deze Rielenaren. Op de vraag wat Hakendover zo speciaal maakt reageert Mark Verhoeven uiterst snel - traditie, gezelligheid en verbroedering. Ralf vult aan, het is gewoon een leuk dagje uit dat we al jarenlang voortzetten, afgelopen jaar trouwens vervoer voor het eerst op eigen gelegenheid.

Jong geleerd is oud gedaan

Mark (50), Ralf (45) en Niels (48) gaan al jarenlang naar Hakendover. Op 10-jarige leeftijd gingen de kleinzonen destijds met de bus met de opa's mee. Fons Verhoeven en Giel van den Hout namen de jeugd mee en waren zeer trots op de jonge familieleden. De oma's zorgden voor een volle rugzak met eten en snoepwaar. Het volledige programma van ochtendmis, 13 keer rond de kerk lopen, 13 keer rond het kapelletje, paardenprocessie en 13 rondjes botswagen op de kermis werd er met de paplepel in gegoten. Zo ook het traditionele frietje in Scherpenheuvel.



Het Hakendover avontuur begon voor Mark en Niels in 1985, Ralf volgde 2 jaar later. Nu is 't programma echter aangevuld met 13 pintjes. In de Hakendoverse stamkroeg - of een van de gelegenhedscafe's - zijn zo al diverse vriendschappen ontstaan. Mark, Ralf en Niels hebben inmiddels allemaal een eigen gezin, maar toch wordt de Paasmaandag standaard vrij gehouden voor de reis naar midden België. Bij 13 deelnames en 26 deelnames volgde de huldiging met bijbehorende medaille. Volgende huldiging bij 50 deelnames - dus nog enkele jaren te gaan voor de vrienden uit Riel.

Broederschap Breda

Sinds 1895 organiseert Broederschap Breda op Paasmaandag, de bedevaart naar Hakendover. In het begin te voet of per trein, nu al jarenlang per bus.



Op Paasmaandag 10 april is het weer zover - ga dan gerust mee. Mark, Ralf en Niels zijn jong begonnen, maar ook al jaren de jongste deelnemers. Om deze mooie traditie voort te zetten is er weer jong bloed nodig. Een leuk dagje uit, met 'n paardenprocessie en een dorp dat helemaal opleeft rondom Pasen. Op de terugreis wordt Scherpenheuvel aangedaan.

Voor verdere informatie kunt u terecht op de website van Hakendover of neem contact op met: P Knapen 076 5931860 of E Brouwers 076 5031664.



IEDEREEN, OVERAL TER WERELD, EEN GOED BESTAAN

Vastenactie streeft naar een wereld waarin mensen zelf werken aan hun waardigheid én beschikken over de mogelijkheden daarvoor. Mensen kunnen voor zichzelf en hun gezin zorgen en welvaart wordt rechtvaardig verdeeld binnen gemeenschappen. Soms is dan een klein duwtje in de rug nodig. Dat wil Vastenactie ze graag geven! Ongeacht hun geloofsovertuiging, hun etnische achtergrond, hun sekse of afkomst.

Zullen we samen nog meer mensen een waardig bestaan geven?

VASTENACTIE

Elke gift telt,
doneer via deze QR-code
of NL21 INGB 0000 0058 50
t.n.v. Vastenactie, Den Haag.



GOEDE VRIJDAG

Corrie Hanegraaf

Jezus was door zijn vijanden veroordeeld tot de dood aan het kruis. Hij leed veel pijn. Op de Calvarieberg waar het kruis stond zat een klein konijntje tussen de struiken en zag Jezus aan het kruis hangen en wilde Hem graag helpen, maar hoe?

Het konijntje dacht: was ik maar een eekhoorn dan kon ik in het kruis klimmen en de scherpe doornen uit de kroon halen die het hoofd van Jezus doorboren, maar konijntjes kunnen niet klimmen. Jammer!

Verderop in een hoge boom zat een klein vogeltje op de rand van zijn nestje en zag het lijden van Jezus en werd daar heel verdrietig van. Het vogeltje wist dat Jezus een goed mens was en veel vrienden had. Maar zelfs zijn vrienden, de apostelen, konden Jezus niet helpen! Zij waren in slaap gevallen toen Jezus hen vroeg: "willen jullie bij Mij blijven want Ik ben bang". Jezus wist dat zijn lijden nu ging beginnen!



Het vogeltje kreeg tranen in de ogen en zei: "ik ga Jezus helpen. God die de Vader is van Jezus, heeft mij geschapen en heeft mij vleugels gegeven en die vleugels ga ik nu gebruiken om Jezus te helpen!"

Zij vloog naar het hoofd van Jezus aan het kruis en slaagde er in een doorn van Jezus los te krijgen!

Terwijl zij dat deed viel er een druppel bloed op de borst van het vogeltje. En zo werd het vogeltje een roodborstje!