

Navertelling Marcus 12,38-44



Jezus zat op het plein van de tempel en keek eens om Zich heen wie er allemaal heen en weer liepen. Hij zag rijke mensen met dure kleren die wel leken te zeggen: "Zie je mij wel?"

Hij zag Schriftgeleerden, die rondliepen in hun zondagse gebedssjaals waarin je alleen maar kunt bidden. En Hij zag veel arme mensen die een beetje aan de kant bleven en in een hoekje stonden te bidden. Jezus schudde zijn hoofd toen Hij al die mensen zag die zichzelf belangrijk vonden.

Hij zei: "Je kan wel mooie kleren aan hebben en je kan wel op de belangrijkste stoel zitten maar als je niet zorgt voor de arme mensen dan is dat allemaal nep. God heeft liever een goede daad dan een lang gebed."

Hij ging bij de offerkist zitten en keek wat de mensen in de kist gooiden. Sommige mensen haalden zo hun geld tevoorschijn dat iedereen kon zien wat zij in de kist gooiden.

Er kwam ook een arme weduwe. Zij gooide twee muntjes in de kist. Jezus riep zijn leerlingen en zei: "Kijk, Ik zal je vertellen dat die arme vrouw het meest van iedereen gegeven heeft. Want iedereen gaf wat hij gemakkelijk kon missen, maar zij weet nu niet wat ze vanavond moet eten."

Moeilijke woorden:

Tempel = het belangrijkste gebedshuis voor joodse mensen. De tempel stond in de stad Jeruzalem.

Schriftgeleerden = joodse mannen die de joodse 'bijbel' bestuderen.

Offerkist = collectebus waar geld in werd verzameld.

Vragen om met elkaar in gesprek over te gaan:

- Wat geeft de arme weduwe?
- Waarom zou ze alles geven wat ze heeft? Dit is best een moeilijke vraag!
- 💡 Ze gelooft dat iemand voor haar zal zorgen. Wie zou dat zijn?
- Kleine dingen tellen bij God mee. Kun je een paar voorbeelden geven waar God blij mee is?

Opdracht

Wat kun jij in deze Corona-crisis doen om een ander blij te maken?

.....

.....

.....

Wij nodigen je uit om in actie te komen! Deel je foto's of filmpjes in de groepsapp!